



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 28 augustus 2022, 16e jaargang, nr. 35

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid
Deze zondag is de 11^e zondag van de zomer.

Dienst 28 augustus 2022

Locatie: **Mariakerk**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Heilig Avondmaal

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Mw. Ariëtte Brontsema

Collecten

De eerste collecte is voor de kerken. De tweede collecte voor Vakantieweek.

Dienst 4 september 2022

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mw. H. Bakker-Pieterman, Prinses Christinastraat 4

Meeleven

De afgelopen week is dhr. Rijploeg, Hoofdstraat 268, voor revalidatie naar het Heymanscentrum gegaan. Het adres is: Heymanscentrum Damsterdiep 1^e verdieping, k. 115, Oost. Postbus 8089, 9702 KB Groningen.

Mw. G. van der Ploeg-Baar, Kon. Julianastraat 4 E, verbleef in Eemsdelta. Zij is nu verhuisd vanuit Uithuizermeeden naar Delfzijl. Haar nieuwe adres is Ede Staalstraat 1, 9933 KJ Delfzijl.

Huwelijk

Op donderdag 8 september a.s. zullen Eline Wieringa en Jurgen Navest elkaar het ja-woord geven. Om 14.30 uur zal hun huwelijk ingezegend worden in de Mariakerk in Uithuizermeeden. Na de kerkdienst is er gelegenheid het bruidspaar te feliciteren.

Bolchrysantenactie

Op **vrijdag 9 september** wordt de jaarlijkse bolchrysantenactie georganiseerd! Wij gaan dit jaar weer als vanouds bij de deuren langs, hiervoor zoeken nog mensen om mee te helpen! **Wie wil helpen???** Vele handen maken licht werk! We starten om 18:00 uur bij Kruize Bloembollen Hoofdstraat 264.

Opgeven kan bij:

Cobi ten Boer: ctenboer@live.nl of tel nr: 06 12805427

Yvonne Bos: yvonnekremer1986@hotmail.com of tel nr: 06 30737232

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar:

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst zondag 28 augustus 2022

Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 1 BuxWV213
van Dietrich Buxtehude

Welkom door ouderling van dienst

Lied: LB 287:1,2,4,5

Moment van stilte

Bemoediging en groet:

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A die hemel en aarde gemaakt heeft

V die trouw houdt tot in eeuwigheid

A en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.

V Genade voor u en vrede van God, onze Vader,

van Jezus Christus, de Heer,

A door de kracht van de heilige Geest. Amen.

Gebed om ontferming

Glorialied: LB 150 a:2,3

Kinderen gaan naar de nevendienst

Gebed om verlichting met de Geest

Lezing: Psalm 150

Lezing: Marcus 10:46-52

Lied: Lied 534:1,4

Verkondiging

Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 2

BuxWV 213 van Dietrich Buxtehude

Zingen: Lied 657:1,2,3,4

De maaltijd van de Heer

Dankgebed, voorbeden, stil gebed

Collecte aankondiging

Tijdens het bereiden van de Tafel: LB 387:1,2,3,4,5

Nodiging

Tafelgebed

V. De harten omhoog naar God!

A. Als bloemen naar de zon!

V. Dank de HEER, onze God!

A. Wij willen God danken!

V ... die alles goed maakt en alles vasthoudt:
heilig is uw Naam!

A. Kom tot ons, hier in ons midden.

Allen zingen op de melodie van Ps. 136:

Loof de HEER, want God is goed,

die de mensen leven doet

en hen als op handen draagt –

liefde die de dood verjaagt.

Dank de HEER, die alles schiep
en ons hier bij name riep.

Heilige, groot is uw macht,

maak ons vrij, toon ons uw kracht!

V ... als we samenkomen rond de tafel,
deelt Hij het brood, schenkt Hij de wijn.

A. Kom tot ons, hier in ons midden.

Allen zingen:

Loof de HEER, want God is goed;

zie wat Jezus voor ons doet:

brood is Hij voor mij, en wijn;

ik mag gast aan tafel zijn.

V ... vormen we een kring, één wereldwijde gemeente.

A. Kom tot ons, hier in ons midden.

Allen zingen:

Loof de HEER, want God is goed,

die ons weer herleven doet.

Toekomst heeft ons aangeraakt,

vrede voor wie vrede maakt!

Dank de HEER, kom in de kring,

leef van de verwondering,

dat ook jij erbij mag zijn,

bij het brood en bij de wijn.

Onze Vader

Vredeswens

V. Wensen we elkaar de vrede van Christus.

*We brengen elkaar de vredegroet (zonder een hand te
geven)*

Delen van brood en wijn

*Tijdens het delen van brood en wijn zingen we LB 568a
(herhalend)*

Gebed na de maaltijd

Slotlied: LB 150

Zegen, met gezongen 'Amen, amen, amen'

Orgel: Nun Lob, mein Seel, den Herren versus 3
BuxWV 213 van Dietrich Buxtehude