

# Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 22 maart 2026, 20e jaargang, nr. 10

De kleur is paars: de kleur van ingetogenheid, boete en rouw. Deze zondag is de 5<sup>e</sup> zondag van de veertigdagentijd. (Judica)

## Dienst 22 maart 2026

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Rolf Wassens

**9.30 uur**, Voorganger: Ds. W. van Wingerden

Lector: Mevr. Ria Spijk

## Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (Voedselbank), de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften zijn ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

## Dienst 29 maart 2026

Locatie: **Het Anker**

**9.30 uur**, Voorganger: Da. N.C. Meihuizen, Kantens

## Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Klein, Kon. Julianastraat 4C.

## Jaarrekeningen

De jaarrekeningen van de diaconie en de kerkenraad over het jaar 2025 liggen in de hal van het Anker om mee te nemen. Ze worden toegelicht op de gemeenteavond van 25 maart a.s. Wilt u de uitgebreide versie van de jaarrekening van de kerk? U kunt deze dan opvragen bij de secretaris van de kerkrentmeesters, emiel.hefting@hotmail.com

## Koffieochtend

Koffieochtend in de kerk. We verwachten u ook! Woensdag 25 maart staat om 10.00 uur de koffie klaar. U kunt zich opgeven bij Stijnie Smit, tel. 06 141 29 704 of stijniesmit@hotmail.com of via het inschrijfformulier in de hal van het Anker.

## 40dagentijd project Kindernevendienst

Tijdens de 40dagentijd volgen we met de kindernevendienst kinderen het project met als thema "de weg van hoop".

We gaan met de kinderen op reis, over het pad van de hoop, op weg naar Pasen. Jezus gaat Zijn weg van kwetsbaarheid, maar ook van geluk. Het is de weg van vertrouwen dat God erbij is en een nieuwe toekomst schept. Met de kinderen gaan we dit ontdekken door het lezen van verhalen die eigenlijk 2 gezichten hebben. Ze gaan over vrolijkheid en geluk, maar ook over angst en verdriet.

Met een routekaart en een koffer gaan we met de kinderen deze reis over de weg van hoop vol vertrouwen tegemoet!

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar [zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl](mailto:zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl)

## Orde van dienst zondag 22 maart 2026

### Dienst van voorbereiding

Orgelspel

Welkom + mededelingen door de ouderling van dienst

Zingen: Intochtslied: Lied 43: 3 en 5

Stil gebed

Votum en groet

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de EEUWIGE

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft**

V: die trouw is in tijd en eeuwigheid

**A: en niet loslaat wat zijn hand begon**

V: Genade voor u, van God onze Vader en van Jezus Christus, de Heer

**A: Amen**

Gezongen smeekgebed: Lied 561: 1, 2, 3, 4 en 5

### Dienst van het Woord

Gebed om de Heilige Geest

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Schriftlezing Epistel: Romeinen 8: 8 - 11

Zingen: Lied 695: 1, 3 en 5

Schriftlezing Evangelie: Johannes 11: 17 - 27

Zingen: Lied 566: 1, 2, 3 en 5

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 538: 1, 3 en 4

De kinderen komen terug en we zingen het projectlied

Wij reizen veertig dagen: Een stem roept: 'Kom naar buiten,  
een weg van hoop en licht. jouw weg zal verder gaan.'

En ook een weg van vragen Wie zich niet op laat sluiten  
en van een goed bericht. is waarlijk opgestaan.

Wij zoeken en wij bidden  
om vrede voor elkaar.

Want God is in ons midden,  
Hij maakt zijn toekomst waar.

### Dienst van gaven en gebeden

Formulier herbevestiging diaken, vragen, antwoord, gebed, handdruk.

Zingen: Lied 562: 1, 4 en 5 (uit de bundel Hemelhoog)

1 Mijn vader, dank U wel dat U steeds bij mij bent, dat U al mijn gedachten en verlangens kent, dat U zo stil en rustig en begrijpend bent. Mijn Vader, dank U wel.	4 Mijn woorden schieten vaak zoveel tekort, o Heer, Wat U aan mij wilt geven, dat is toch veel meer. 'k Ervaar uw diepe rijkdom en geluk steeds meer. Mijn Vader, dank U wel.
--	--

5 Daarom wil ik U danken, dat ik zingen kan,  
dat ik U met mijn stem toch altijd loven kan,  
dat ik U in dit lied van harte danken kan.  
Mijn Vader, dank U wel.

Afscheid van de jeugdouderling

Zingen: Lied 701: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader (versie NBV)

Voorbeden met gezongen acclamatie: "Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons" (367<sup>e</sup>)

Collecte

### Wegzending en zegen

Zingen: Slotlied: Lied 425

Zegen

Orgelspel