

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 13 maart 2022, 16e jaargang, nr. 11

De kleur is paars: de kleur van rouw, boete, inkeer, tijd van voorbereiding.

Deze zondag is de tweede zondag in de veertigdagentijd.

Dienst 13 maart 2022

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld

Lector: Mw. Janke Kooi

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Dienst 20 maart 2022

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. J.K. van Houten, Hoofdstraat 118.

Meeleven

- Mw. A.H. Doornbosch-Bronda, Vlasakker 16 is weer thuis.
- Dhr. K.B. Knol, Hoofdstraat 186 B is opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis te Scheemda.

Geen inloop

Woensdag 16 maart is het Anker stembureau voor de verkiezingen. Daarom zal er van 9.15 uur tot 10.00 uur geen inloop zijn.

Veertigdagenproject kindernevendienst

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God.

Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondaasbrief@nauithuizermeeden.nl

Orde van dienst zondag 13 maart 2022

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Aanvangslied: Ps. 25: 1 en 3

Bemoediging en groet

Kyriëgebed

Zingen: Lied 130a

Veertigdagenproject met de kinderen: Ben je klaar voor het feest?

Gebed bij de opening van de Schriften

1^e lezing: Exodus 24: 12-18

Zingen: Lied 311

Het Evangelie: Lucas 9: 28-36

Zingen: Lied 545

Preek

Orgelspel

De kinderen komen terug. Zingen: projectlied: Een slinger van verhalen

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd.

Vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein:

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.

En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!

Wat vruchtbaar in de aarde valt blijft daardoor juist bestaan,
omdat Gods hand bewaren zal wat nooit voorbij mag gaan.

Refrein

Mededeling van overlijden

Zingen: Joh. De Heer, nr. 33 Daar ruist langs de wolken