

# Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



[www.pguithuizermeeden.nl](http://www.pguithuizermeeden.nl)

Zondag 12 december 2021, 15e jaargang, nr. 50

De kleur is paars: de kleur van voorbereiding, inkeer en gebed. Deze zondag is de 3<sup>e</sup> zondag van Advent.

Dienst 12 december 2021

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Jan Smid

**3<sup>e</sup> Advent**

**9.30 uur**, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Dhr. Geert Kruize

Collecten:

De eerste collecte is voor de Kerstpakketten, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Collecteren kan via de schaal in de ontmoetingshal, via Givt of overmaken op het bankrekeningnummer.

Dienst 19 december 2021

Locatie: **Het Anker**

**4<sup>e</sup> Advent**

**9.30 uur**, Voorganger: Ds. L.O. Giethoorn, Groningen

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. J.G. Dekker, Langelandsterweg 111.

Meeleven

Mw. T.E. Bolt-Werkman, Tuinbouwweg 27A is afgelopen woensdag weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar [zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl](mailto:zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl)

## Orde van dienst zondag 12 december 2021

Orgelspel: "De nacht is haast ten einde" a 2 clav. e ped. (Gezang 445) van Toon Hagen (\*1959)  
Welkom door de ouderling van dienst  
Zingen: Aanvangslied: Lied 85: 3 en 4

Bemoediging en groet

V: Wij vinden hulp en steun bij de Eeuwige

**A: die hemel en aarde gemaakt heeft.**

V: Tot U, God, strekken wij onze handen uit, omdat we geloven dat uw handen de onze niet loslaten.

**A: De belofte van uw komst in de wereld blaast U nieuw leven in.**

V: Vrede zij u.

**A: De wereld zij vrede. Amen.**

Aansteken van de Adventskaarsen

Doe eventjes je ogen dicht  
en tel dan maar tot drie.

Je zult het zien: het wordt al licht.

Dat heet nou liturgie!

Wees blij omdat de Redder komt  
en zing het hoogste lied!

Want als de Heer op aarde komt  
zorgt Hij dat jij geniet.

Zingen: Lied 441: 1

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 463: 1, 6, 7 en 8

Gebed van de zondag

Met de kinderen: Adventsproject 'Het plakboek van Lucas'

1<sup>e</sup> lezing: Sefanja 3: 14-20

Luisteren naar lied 450

2<sup>e</sup> lezing: Lucas 1: 39-56

Zingen: Lied 464: 5 en 6

Verkondiging

Orgelspel: "Lofzang van Maria" van Jan Zwart (1877-1937)

Zingen: Lied 157a (Eerste 2 coupletten door het koortje, de andere coupletten door allen)

Terugkomst kinderen

Projectlied (Melodie LB 444 Nu daagt het in het oosten)

Wij bidden om verhalen

vol hoop en goede moed.

God laat zijn licht hier stralen,

Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden

met plaatjes en een lied:

zo laat God van zich horen,

want Hij vergeet ons niet.

Bericht van overlijden

Zingen: Lied: Joh. de Heer 33: 1

Daar ruist langs de wolken een lieflijke Naam,  
die hemel en aarde verenigt te zaam.

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart,

Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.

Kent gij, kent gij die Naam nog niet!

Die naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied.

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Zingen: Slotlied 466: 3 en 5 (gemeentezang)

Zegen met gezongen 'Amen, amen, amen'

Orgelspel: "Nun komm' der Heiden Heiland" a 2 clav.e Pedale (BWV 659) van Johann Sebastian Bach (1685-1750)