

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 6 maart 2022, 16e jaargang, nr. 10

De kleur is paars: de kleur van rouw, boete, inkeer, tijd van voorbereiding.

Deze zondag is de eerste zondag in de veertigdagentijd.

Dienst 6 maart 2022

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

Zendingsdienst

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Dhr. Geert Kruize

Collecten:

De eerste collecte is voor Noodhulp Oekraïne, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Dienst 9 maart 2022

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Jan Smid

Biddag

19.00 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Mw. Greetje Lanting

Collecten

De eerste collecte is voor de voedselbank, de tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of het bankrekeningnummer.

Dienst 13 maart 2022

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens, Warnsveld

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. H.O. Uil, Burchtstraat 2B.

Gemeenteavond

A.s. woensdag 9 maart is het biddag voor gewas en arbeid. Gebruikelijk volgt na de dienst de gemeenteavond. De kerkenraad heeft er op dit moment voor gekozen om de gemeenteavond op een later tijdstip in het jaar te organiseren. Wij hopen u dan te kunnen begroeten! Over het inzien en behandeling van de jaarrekening volgt spoedig nader bericht.

Zingen

Woensdag 9 maart is er om 11.30 uur in het Anker een half uur zingen. Van harte welkom!

Veertigdagenproject kindernevendienst

Het thema van deze Veertigdagentijd is: Ben je klaar voor het feest? Met de kinderen gaan we op weg naar het feest van Pasen. Maar het is niet alleen een vrolijke optocht: we komen ook verhalen tegen die op het eerste gezicht helemaal niet zo vrolijk zijn. Bijvoorbeeld als Jezus vertelt over zijn lijden en sterven, of als we horen over de lijdende Helper van God. Toch brengen ook die verhalen ons verder op de weg naar het feest.

Jaarlijkse tulpenactie van de Vakantieweek

Haal de lente in huis met tulpen. De Vakantieweek helpt u hierbij een handje, want de vrijwilligers zullen op maandagavond 7 en donderdagavond 10 maart a.s. langs de deuren gaan om tulpen te verkopen. De huis-aan-huis verkoop zal plaatsvinden in Uithuizermeeden, Oosternieland en Oldenzijl. De kosten van de tulpen bedragen 3,50 euro per bos. Wanneer u 3 bossen koopt, betaalt u 10 euro. Het is mogelijk om te betalen via een QR code of met contant geld (bij voorkeur gepast).

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondaasbrief@pauithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst van 6 maart

Orgelspel: Ach Gott und Herr vers 1 LV 5 van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: Aanvangslied: Lied 91: 1 en 2

Stil gebed

Bemoediging en groet

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
die hemel en aarde gemaakt heeft,

A: die trouw houdt tot in eeuwigheid

en niet loslaat het werk dat in liefde begonnen is.

V: Vrede zij u.

A: De wereld zij vrede. Amen

Zingen: Lied: Vrede voor jou hierheen gekomen (melodie
Lied 865)

Gebed om ontferming

Na elke bede zeggen we samen: 'Heer, ontferm U'

Zingen: Lied 281: 1, 2, 4 en 5

Gebed van de zondag

Veertigdagenproject met de kinderen: Ben je klaar voor het
feest?

Lezing: Johannes 11:55-12:11

Zingen: Lied 558: 1 en 3

Verkondiging

Orgelspel: Koraalvoorspel "Es ist das Heil uns kommen her"
LV 84 van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Kinderen komen terug

Projectlied: Een slinger van verhalen

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd.

Vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt.

Refrein:

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd

En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!

Maria knielt bij Jezus neer, zo laat zij zien wat komt.

Het ruikt in dit verhaal naar meer: Gods rijk komt van de

Liturgie voor de dienst van 9 maart

Orgelspel: "Vater unser im Himmelreich" van
Georg Böhm (1661-1733)

Zingen: Lied 162: 1 en 6

Stilte

Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
A: die hemel en aarde gemaakt heeft.

V: God, wij staan hier voor U

met ons geloof en onze twijfel,

met onze kracht en onze zwakheid,

met onze vreugde en ons verdriet.

A: Behoed ons, keer ons naar U toe,
en schenk ons de adem van uw Geest.
Amen

Zingen: Lied 72: 1 en 5

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 72: 4

Gebed

1^e Schriftlezing: 2 Kronieken 1: 7-13

Zingen: Lied 111: 6

2^e Schriftlezing: Lucas 11: 1-13

Zingen: Acclamatie: Lied 339a

Verkondiging

Zingen: De wereld was nog niet gemaakt
(melodie Lied 512)

Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
Onze Vader

Orgelspel: "Gebet des Heeren" van Jan
Zwart (1877-1937)

Collecten: 1^e Voedselbank, 2^e Kerk, 3^e

Onderhoud

Zegen met gezongen 'Amen, amen, amen'

Zingen: Lied 978: 3 en 4