

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 5 juni 2022, 16e jaargang, nr. 23

De kleur is rood: de kleur van vuur verwijzend naar de Heilige Geest.

Dienst 5 juni 2022

Locatie: **Het Anker**

Organist: Dhr. Ties Molenhuis

M.m.v. mevr. Tatiana Yeremeichuk op viool

Eerste Pinksterdag

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Mevr. Ariëtte Brontsema

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud. Giften blijven ook mogelijk via Givt of bankrekeningnummer. Alvast hartelijk dank!

Dienst 12 juni 2022

Locatie: **Mariakerk**

Heilig Avondmaal

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar fam. Werkman-Wietsma, Smitsweg 16.

Feest van de Geest

Eerste en tweede Pinksterdag zijn de kerken open van 13.00 tot 17.00 uur en kunt u zich laten inspireren door kerken en kunstenaars.

Zingen

Om 11.30 uur op woensdag 8 juni gaan we weer zingen. Van harte welkom in het Anker.

De kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondaasbrief@nauithuizermeeden.nl

Orde van dienst zondag 5 juni 2022 Eerste Pinksterdag

Orgelspel: Hymnus "Veni creator spiritus" van Hieronymus Praetorius (1560-1629)

Welkom door de ouderling van dienst

Zingen: Aanvangslied 680: 1, 4 en 5 in wisselzang. vers 1: vrouwen, vers 4: mannen, vers 5: allen

Stilte

Bemoediging, groet en drempelgebed

V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A: die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Vrede zij met u en jullie allen!

A: De wereld zij vrede!

V: Geest van God, U bent als het vuur

A: Kom en verwarm ons koude hart

V: Geest van God, U bent als de vlam

A: Kom en verlicht onze duisternis

V: Geest van God, wees aanwezig

A: Kom en vuur ons aan tot liefde. Amen

Zingen: Lied 675: 1

Gebed om ontferming

Zingen: Lied 303

Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen

Zingen: Uit Geroepen om te zingen. Lied 28

Het rood doet mensen spreken.

God schenkt aan ons zijn Geest.

Een vuur, een tong, een teken,

De kleur van Pinksterfeest.

Niets kan de vonk meer doven;

een vuur dat niemand stuit

daalt neer op wie geloven,

de vlammen slaan eruit.

Zingen: Lied 683: 1, 2, 3 en 4

Kijken naar het schilderij. Wat raakt je? Wat valt op?

De kunstenaar aan het woord: Rein Pol

1^e lezing: Exodus 3: 1-10



Zingen: Uit Zingenderwijs Lied 102: 1 en 2 Mensen van het vuur zijn wij (melodie Lied 314)

1 Mensen van het vuur zijn wij,
door de vlam die eens ontstoken,
hartgericht, verblijdend vrij,
oude grenzen heeft doorbroken.
Gids van nieuwe vergezichten,
leer ons op uw Geest zich richten.

2 Mensen van het vuur zijn wij,
van het God bezielde leven,
om de wereld, wijd en zijd
recht en richting te hergeven.
Geest van vuur wil door ons branden,
wees in stad en land voorhanden.

2^e lezing: Handelingen 2: 1-13

Zingen: Lied 701: 1, 3 en 4

Verkondiging

Muziek voor viool en piano: Chanson de Matin van Edward Elgar (1857-1934)

Zingen: Lied 691: 1, 2 en 3

Voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecte: 1^e Diaconale werk, 2^e Kerk, 3^e Onderhoud

Zingen: Lied 687: 1, 2 en 3

Zegen met gezongen 'Amen, amen, amen'

Orgelspel: 1^e deel Allegro uit Sonate nr. 4 in F Dur van C.P.E. Bach (1714-1788)

