



Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde

Diensten:

- Op maandag, dinsdag, woensdag, in de Mariakerk, aanvang **19.00** uur
- Witte Donderdag in het Anker, aanvang **19.00** uur
- Goede Vrijdag in het Anker, aanvang **19.30** uur
- Op Stille Zaterdag sluiten we als regiogemeenten de Stille Week gezamenlijk af met een vesper in de Nicolaaskerk te Oldenzijl en wel om **19.30** uur

Collectedoel

Als collectedoel hebben we dit jaar gekozen voor stichting *Het vergeten kind*.

Stichting *Het Vergeten Kind* zet zich in voor kinderen in Nederland die het moeilijk hebben, omdat er thuis veel problemen zijn. Soms is de situatie zo ernstig dat ze niet meer bij hun ouders wonen. Ons doel is dat al deze kinderen zich gehoord en gezien voelen, op een veilige en stabiele plek wonen en zich positief kunnen ontwikkelen. Zodat ze hun eigen plek vinden in de maatschappij.



Benieuwd naar hoe ze dat doen? Op de website www.hetvergetenkind.nl is meer informatie te vinden over de werkzaamheden en acties van de stichting.

Namens de gezamenlijke stille week commissies van;
 Protestantse gemeente Roodeschool
 Protestantse gemeente Uithuizen
 Protestantse gemeente Uithuizermeeden
 Protestantse gemeente Kantens Stitswerd Rottum

Thema: ‘Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’.

“Alleen samen met alle heiligen zullen we de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat.”
(Efeziërs 3:18-19).

In deze Veertigdagentijd, met als finale de ‘Stille Week’ worden we als gemeenten van de Protestantse Kerk op Het Hogeland uitgedaagd om samen op te trekken, ook met andere gelovigen en alle mensen van goede wil. Want de kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Laten we elkaar uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven. We mogen deelnemen aan Gods wereldwijde beweging van geloof, hoop en liefde. Het is een uitnodiging om mee te gaan of je mee te laten nemen in de ene beweging van Gods liefde en ontferming, oftewel om daar te zijn waar Jezus zich laat vinden. In de Stille Week ontmoeten we Jezus in Zijn meest kwetsbare én krachtigste gestalte wanneer Hij de weg gaat van lijden, sterven en weer opstaan.

Laten we in deze indringende periode van inkeer en verstilling elkaar over kerkmuren de hand reiken en samen bidden, zingen en verstillen om zo naar elkaar en naar God toe te groeien.

Aan het slot van het Lucasevangelie lezen we over twee leerlingen van Jezus die peinzen over wat ze hebben meegemaakt en gehoord. Jezus, van wie ze zoveel verwacht hadden, is gekruisigd. En nu beweren vrouwen dat zijn graf leeg is en dat er engelen verschenen zijn.

Ooit hebben zij de roepstem van Jezus gehoord om met Hem de weg van het koninkrijk te gaan. Nu zijn ze teleurgesteld en verward. Zo vertellen ze het ook aan een man die zich bij hen voegt. Als het avond wordt, nodigen ze de 'onbekende' uit om bij hen te blijven.

Aan tafel breekt deze man het brood, hij spreekt een zegengebed uit en geeft het brood aan hen. Pas dan worden hun ogen geopend: Jezus zélf is in hun midden. 'Hij ging met hen mee en bleef bij hen.' Bij het delen van het brood laait hun enthousiasme weer op.

Wanneer weten wij ons uitgenodigd op de messiaanse weg? En wanneer nodigen wij een ander uit om het goede te vieren of om pijn te delen? Biedt het opzoeken van elkaar een kans om samen nóg iets meer te ontdekken van wat geloof, hoop en liefde betekenen? We zullen dan mogen ervaren dat het verrassend verrijkend is om elkaar te treffen als buurgemeenten, als mensen uit kerken van verschillende signatuur.

Gaat u, ga jij ook mee in het spoor van Jezus de Messias?!

John W. Bassie, kerkelijk werker Rodeschool e.o.

Liturgie voor het avondgebed van maandag, 25 maart.

Kleur: paars, de kleur van voorbereiding en inkeer

We komen in stilte binnen, de paaskaars brandt.

Bemoediging v. Wie woont in de hoede van de
allerhoogste God

Drempelgebed a. **Overnacht in de schaduw van de
Machtige.**

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen:

Hij is een schild, een muur om je heen.

Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat
verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in
duisternis gevangen zit, wij komen tot U.

**Zie ons aan zoals wij zijn: vol van ons-
zelf, met de last van het verleden op onze
schouders: ...gebedsstilte...**

Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw men-
sen, vol van genade. Open ons naar U en
naar elkaar, naar uw toekomst

Amen!

Avondlied: Lied 239: 1 t/m 6

Moment van meditatieve stilte

Psalmenlied: zingen: Psalm 140: 1, 2 en 3
lezen: Psalm 140: 7 - 12
zingen: Psalm 140: 8

Lezingen: Johannes 18: 1 – 11
zingen: Lied 559: 1 t/m 4

Moment van meditatieve stilte.

Gebeden: Avondgebed

Voorbeden, telkens afgesloten met



stil gebed

Onze Vader, die

Zingen weeklied: lied 542: 1 t/m 4

Zegenbede: Over onze harten, over onze huizen
de zegen van God.
 In ons komen in ons gaan
De vrede van God.
 In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God
 Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God, om ons te-
ontvangen en thuis te brengen.
Amen

Liturgie voor het avondgebed van dinsdag, 26 maart.

Kleur: paars, de kleur van voorbereiding en inkeer.

We komen in stilte binnen, de paaskaars brandt.

Bemoediging v. Wie woont in de hoede van de
allerhoogste God

Drempelgebed a. **Overnacht in de schaduw van de
Machtige.**

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen:

Hij is een schild, een muur om je heen.

Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat
verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in
duisternis gevangen zit, wij komen tot U.

**Zie ons aan zoals wij zijn: vol van ons-
zelf, met de last van het verleden op onze
schouders: ...gebedsstilte...**

Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw men-
sen, vol van genade. Open ons naar U en
naar elkaar, naar uw toekomst

Amen!

Avondlied: lied 244: 1 - 3

Moment van meditatieve stilte

Psalmenlied: Zingen: Psalm 32, 1
lezen: Psalm 32: 5 - 11
zingen: Psalm 32: 3

Lezingen: Johannes 18: 12 – 24.
zingen: Lied 561: 1 - 5

Moment van meditatieve stilte.

Gebeden: Avondgebed

Voorbeden, telkens afgesloten met



stil gebed

Onze Vader, die

Zingen weeklied: lied 542: 1 t/m 4

Zegenbede: Over onze harten, over onze huizen
de zegen van God.
 In ons komen in ons gaan
De vrede van God.
 In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God
 Aan ons eind en nieuw beginnen,
**de barmhartigheid van God, om ons te-
 ontvangen en thuis te brengen.**
Amen

Liturgie voor het avondgebed van woensdag, 27 maart.*Kleur: paars, de kleur van voorbereiding en inkeer.*

We komen in stilte binnen, de paaskaars brandt.

Bemoediging v. Wie woont in de hoede van de
allerhoogste GodDrempelgebed a. **Overnacht in de schaduw van de
Machtige.**

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen:

Hij is een schild, een muur om je heen.

Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk en zoekt wat
verloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie in
duisternis gevangen zit, wij komen tot U.**Zie ons aan zoals wij zijn: vol van ons-
zelf, met de last van het verleden op onze
schouders: ...gebedsstilte...**Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw men-
sen, vol van genade. Open ons naar U en
naar elkaar, naar uw toekomst**Amen!**

Avondlied: Lied 266: 1 t/m 5

Moment van meditatieve stiltePsalmlied lezen: Psalm 72: 1 - 8.
zingen: Psalm 72: 4 en 7Lezingen: Johannes 18: 25 - 27
zingen: Lied 587: 1 en 2
Johannes: 18: 28 - 40
zingen: Lied 587: 3

Moment van meditatieve stilte.

Gebeden: Avondgebed

Voorbeden, telkens afgesloten met



stil gebed

Onze Vader, die

Zingen weeklied: lied 542: 1 t/m 4

Zegenbede: Over onze harten, over onze huizen
de zegen van God.
 In ons komen in ons gaan
De vrede van God.
 In ons leven, in ons geloven,
de liefde van God
 Aan ons eind en nieuw beginnen,
de barmhartigheid van God, om ons te-
ontvangen en thuis te brengen.
Amen

Liturgie voor de witte donderdag, 28 maart
Viering van het Heilig Avondmaal

Kleur: wit, de kleur van reinheid, licht, feest.

Orgelspel

Intochtslied gez 67A (we gaan staan)

Opening:

V: Heer, open mijn lippen

A: Mijn mond zal zingen van uw eer.

V: God, kom mij te hulp

A: Heer, haast u mij te helpen

V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest

zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen, amen.

(we gaan zitten)

Gebed

Een feest van bevrijding

Lezen: Exodus 6: 2-8

Overweging

zingen: 116: 1,2,8

‘God heb ik lief’

De eerste beker: Uittrekken

lezen: Matteüs 26: 17,18,19

overweging

zingen: 377: 1

De tweede beker: Bevrijden

lezen Matteüs 26: 2-25

overweging

zingen: 377: 2,3

De derde beker: Verlossen

lezen: Matteüs 26: 26-29

overweging

zingen: 377: 4,5

De vierde beker: Aannemen

lezen Matteüs 26: 30-35

overweging

zingen 377: 6,7

Tafelviering

nodiging

collecte

tafelgebed (gez 402B)

V: Wij danken U, Vader,
voor de heilige wijnstok, David, uw
knecht,
die wij kennen door Jezus, uw dienaar.

A: U alle glorie, nu en altijd.

V: Wij zegenen U, Vader,
om dit weten van leven
ons gegeven door Jezus, uw dienaar.

A: U alle glorie, nu en altijd

V: Zoals het graan verzameld is van heinde
en ver
en nu geworden tot dit brood dat wij bre-
ken:

breng zo ook uw gemeente bijeen
van alle einden der aarde

**A: Want U is de glorie, u is de kracht
door Jezus Messias, nu en altijd.**

Inzettingswoorden:

We groeten elkaar met vrede

Onze Vader

Delen van brood en wijn

Dankgebed

zingen: 118: 1,6

De vijfde beker

Toelichting

We gaan staan voor de lezing:

Matteüs 26: 36-46

We bidden samen het gebed uit Lutherse
traditie:

Heer,

Blijf bij ons, want het is avond en de nacht
zal komen.

Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk

aan de avond van de dag

aan de avond van het leven

aan de avond van de wereld.

Blijf bij ons

met Uw genade en goedheid

met Uw troost en zegen

met uw Woord en Sacrament.
Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons
in leven en sterven
in tijd en eeuwigheid. Amen.

- we sluiten de dienst af in stilte -

Liturgie voor het avondgebed van vrijdag, 29 maart.

Kleur: paars, de kleur van voorbereiding en inkeer

Moment van stilte

Bemoediging: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Die hemel en aarde gemaakt heeft
die trouw houdt tot in eeuwigheid
En niet laat varen het werk van zijn
handen

Groet

Zingen: Lied 542: 1,2,3 en 4
‘God roept de mens op weg te gaan

Inleiding op Goede Vrijdag:

Zingen: Lied 558: 1
Jezus, om uw lijden groot

Gebed

Lezing uit het Oude Testament

Lezen: Exodus 12: 21 t/m 28

Zingen: Lied 723:1
‘Waar God de Heer zijn schreden zet

Lezingen uit het Johannes evangelie

Lezen Johannes 18:1-4

Zingen: Lied 587: 1
‘Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen’

Lezen Johannes 18: 12-14

Zingen: Lied 587: 2
'Eén mens moet sterven om een volk te redden'

Lezen: Johannes 18:19-21

Lezen: Johannes 18:28-32

Lezen: Johannes 18:33-36

Lezen: Johannes 18:37-38A

Lezen: Johannes 18:38B-40

Zingen: Lied 587: 3
'Hemelse koning, door God uitgekozen'

Lezen: Johannes 19:1-3

Zingen: Lied 576b: 1
'O hoofd vol bloed en wonden'

Lezen: Johannes 19:4-6

Lezen: Johannes 19: 7-11

Zingen: Lied 558: 6 en 7
'Om het zwijgen, het geduld'

Lezen: Johannes 19:14-16B

Zingen: Lied 587: 4
'Hier is God zelf'

Lezen: Johannes 19:16C-18

Lezen: Johannes 19: 19-20

Zingen: Lied 576b: 5
'Ik dank U o mijn vrede'

Lezen: Johannes 19:25-27

Zingen: Lied 587: 5
'Jezus, gekruisigd – met ontzag en deernis'

Lezen: Johannes 19:28-30

De Paaskaars wordt gedooft en zijn wij stil

Zingen: Lied 576b: 6
'Wanneer ik eens moet heengaan'

Lezen: Johannes 19:31-37

Lezen: Johannes 19:38-42

Zingen: Lied 576b: 7
'Wees Gij om mij bewogen'

Gebed

Zingen Lied 575: 1 en 7 'Jezus, leven
van ons leven'

Moment van stil gedenken

In stilte verlaten we de kerk.



Liturgie voor het avondgebed op Stille Zaterdag, 30 maart.
in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, aanvang 19.30 uur.

Kleur: paars, de kleur van voorbereiding en inkeer

Liturgen: Greetje Noorloos

Bea van der Ploeg

Organist: Wim Dalmaijer

Cantorij: bestaande uit leden van de Protestantse gemeenten
van: Kantens, Roodeschool, Uithuizermeeden en
Uithuizen, o.l.v. Astrid Kamminga - Visscher

In stilte betreden we de kerk

Bemoediging

Wie woont in de hoede van de
allerhoogste God

Drempelgebed

**Overnacht in de schaduw van de
Machtige.**

Bij nacht en ontij heb je niets te vrezen:

Hij is een schild, een muur om je heen.

Barmhartige God,

Gij die omziet naar uw volk en zoekt
waverloren is geraakt, Gij die bevrijdt wie
in duisternis gevangen zit, wij komen tot
U.

**Zie ons aan zoals wij zijn: vol van ons-
zelf, met de last van het verleden op onze
schouders: ...gebedsstilte...**

Vergeef ons, Heer, maak ons tot uw men-
sen, vol van genade. Open ons naar U en
naar elkaar, naar uw toekomst

Amen!

Avondlied:

Lied 542: 1 t/m 4

- 1 God roept de mens op weg te gaan,
Zijn leven is een reis:
'verlaat wat gij bezit en ga
Naar 't land dat Ik u wijs'
- 2 Het volk van God was veertig jaar
-Een mensenleven lang-
Op weg naar het beloofde land,
Het land van Kanaän.
- 3 Heer, geef ons de moed en doe ons gaan
uw weg door de woestijn
en laat uw Zoon een laaiend vuur,
een nieuwe Mozes zijn.
- 4 Eer aan de Vader en de Zoon
En aan de heilige Geest,
God, die al voor de eerste mens
Belofte zijt geweest.

Psalmengebed:

Zingen: Psalm 31: 1 en 2

- 1 Op u vertrouw ik, Heer der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.
- 2 Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen,
snel mij te hulp, o God,
Maak niet uw knecht ten spot.
De vijand dreigt en legt zijn lagen,
wees mij dan, Gij geduchte,

een burcht om in te vluchten.

Lezen: Psalm 31: 4 t/m 11

Zingen: Psalm 31: 12 en 13

12 Maar ik vertrouw op U, mijn tijden,
o Heer, zijn in uw hand;
maak mij dan niet te schand!
Ach, kom mij uit de hand bevrijden
van wie, op mij verbolgen,
mij totterdood vervolgen.

13 Doe over mij genadig lichten
uw liefelijk gelaat,
verlos mij van hun haat.
Kom om uw knecht weer op te richten
hem die in zijn ellende
zich altijd tot u wendde.

Lezen: Psalm 31: 19 t/m 25

Moment van meditatieve stilte

Zingen: Lied 852: cantorij: 1 en 2
 allen: 3 en 4

cantorij:

1 U komt mij, lieve God,
Zo nederig nabij,
In dagen van gemis
en moeite vindt U mij.

2 U daalt het duister in,
U deelt mijn angst en pijn,
Zo dodelijk bedroefd
als maar een mens kan zijn.

Allen:

3 een man van smarten die
Ter aarde valt en schreit,
Een lotgenoot, een vriend, -
O Heer die bij mij zijt,

4 ik bid U, laat het licht
Dat doorbrak in uw smart,
De zon die Pasen heet,
Ook dagen in mijn hart.

Lezing Johannes 19: 38 t/m 42

Zingen: Lied 587: 7

7 Rijke geschenken zou ik willen geven,
eerbied en dank, de mirre van mijn -
leven.
Eer aan de Heer, die dood en duister -
keerde,
Licht voor de wereld.

Moment van meditatieve stilte

Zingen: Lied 592: cantorij: 1 en 2
 allen: 3

Cantorij:

- 1 Stil ligt de tuin rondom het witte graf
 waar zich de Heer voor ons verloren gaf.
 Vrouwen en vrienden gaan rouwend in
 het zwart.
 Zwaar als een steen weegt droefheid op
 hun hart.
 Hoop is vervlogen en vriendschap weggevlucht.
 Alles wat leeft, ja zijn hele schepping zucht.

- 2 Drie dagen is zijn stem niet meer gehoord.
 Ademloos wacht de wereld op het woord.
 Waar is de God die hemel en aarde schiep?
 Waar is zijn Zoon die ons bij name riep?
 Waarom verlaat Hij nu wat zijn hand begon?
 Duisternis overmant het licht der zon.

Allen:

- 3 Eeuwige, uw gerechtigheid is groot.
 Wek uw Gezalfde, wek Hem uit de dood.
 Mogen wij hopen dat bij de dageraad
 wij Hem herkennen als Hij voor ons staat?
 Wordt dan uw Hemelse gerechtigheid gesticht
 hier op de aarde in het morgenlicht?

Gedicht

Zingen:

Lied 591: cantorij: 1 en 2

- 1 O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan,
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
dan breekt de morgen aan.

- 2 Wij wachten U, o zon,
het duister duurt zo lang,
het water stijgt
en Gij, Gij zwijgt,
het wordt ons al te bang.

allen: 3 en 4

- 3 Uw schepping vraagt naar U.
Volhardt Gij in uw rust?
De macht van 't kwaad
gaat rond en gaat
zijn gang naar hartelust.

- 4 Het was de zesde dag
dat Gij de mensen riep
en schiep voorgoed
in vlees en bloed
en in uw beeld verdiept.

cantorij: 5

- 5 De vrijdag is voorbij,
De sabbat is vervuld.
O dageraad
Toon uw gelaat,
Een ochtend zonder schuld!

allen: 6

6 O Heer, wees met uw kerk
en laat ons niet vergaan
maar zend uw kracht
diep in de nacht,
uw kracht om op te staan.

Moment van meditatieve stilte

Zingen: Lied 961: één keer voorspelen
één keer door de cantorij
één keer door allen

Niemand leeft voor zichzelf
Niemand sterft voor zichzelf.
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan hem behoren wij toe.

Gebod: Heer, onze God,
wij danken U dat u ons de mogelijkheid geeft
om deze dag onder uw bescherming te beëin-
digen. U hebt ons een Heiland gegeven
die ons bestaan op zich genomen heeft,
en die de marteling ten dode heeft door staan,
voorbeeld van waarlijk menselijk leven voor
ons allemaal.

**Wij bidden U, dat wij,
mensen van uw gemeente
ons richten naar de weg
die Hij heeft gebaad, ten einde toe,
om dan ook in zijn opstanding te leven.**

Wij bidden een ogenblik in stilte.

O Hoorder van gebeden
 verbind ons met U en met elkaar
 als wij bidden
 zoals uw Zoon heeft voorgedaan...

Onze Vader...

Zingen:

Lied 213: allen: 1

1 Morgen-glans der eeuwigheid,
 licht aan 't eeuwig licht onttogen,
 stel ons deze ochtendtijd
 uwe heerlijkheid voor ogen,
 en verdrijf door uwe macht
 Onze nacht!

cantorij: 2

2 Laat als milde morgendauw
 uw genade tot ons komen
 en de dorstige landouw
 van ons leven overstromen,
 ja, verkwik ons door uw troost
 onverpoosd.

allen: 3 en 4

3 Laat uw heilige liefdegloed
 onze koude werken doden
 en versterkt in ons de moed
 om, de eeuwige nacht ontvloten,
 voordat wij ten ondergaan,
 op te staan.

- 4 Breekt de jongste morgen aan,
geef, o Opgang uit den hoge,
dat wij met U opgestaan
alle leed vergeten mogen,
doe ons opstaan tot uw feest
onbevreesd.

We gaan staan.

Zegenbede:

Verblijd u altijd in de Heere, ik zeg het opnieuw: Verblijd u.
Uw welwillendheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij.
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij
God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal
uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Amen

Na afloop van de dienst (de cantorij zingt lied 458B)
lopen wij in stilte achter de lichtdrager rond de kerk, als
voorbereiding op Pasen.



Allen een gezegend Pasen toegewenst!