

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden

www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 3 juli 2022, 16e jaargang, nr. 27

De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en toekomst.

Deze zondag is de 3e zondag van de zomer.
3^e na Trinitatis

Dienst 3 juli 2022

Locatie: Het Anker

Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Drs. E. Smit (Westeremden)

Lector: Greetje Lanting

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (**Actie vakantietas**), de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor het onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank.

Dienst 10 juli 2022

Locatie: Het Anker

Afscheid Kindernevendienst

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar Mevr. G. I. Tuitman – Wiertsema, Havenweg 22.

Afscheid kindernevendienst

Tijdens de dienst op zondag 10 juli, nemen Julian Klein en Jesse Hiemstra afscheid van de kindernevendienst.

Het thema van deze dienst is: op reis!

De jongens nemen afscheid van het bekende, zoals de basisschool en de kindernevendienst en gaan op reis naar nieuwe, onbekende dingen.

We willen jullie, als gemeente, vragen om voor Julian en Jesse een wens op te schrijven voor "onderweg", hiervoor liggen, voor in de kerk briefjes en pennen, natuurlijk mag ook thuis een wens worden opgeschreven en later worden ingeleverd.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Liturgie voor de dienst op zondag 3 juli 2022 in het Anker te Uithuizermeeden

Thema: 'voor de dood of voor het leven?'

Orgel: Fuga in C Dur van Johann Pachelbel (1653-1706)

Laten wij gaan staan.

Openingspsalm: psalm 8c geheel: *Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam..*

Votum en groet in beurtspraak:

Voorganger: **Onze hulp is de naam van de Heer,**

Gemeente: die scheidt de hemel en de aarde.

Voorganger: **Hij blijft trouw, altijd.**

Gemeente: Hij laat niet los wat Hij begonnen is.

Voorganger: **De Heer zij met u met zijn genade en vrede!**

Gemeente: Ook met u zij de Heer!

Laten wij gaan zitten.

Gebed, overgaand in een gezongen kyriëgebed: 997 geheel: *- en vele duizenden ontheemd -*

Na een tussentekst een loflied: 984: 1 t/m 4: *Gezegend die de wereld schept...*

Vorbereiding op het lezen uit de Bijbel: *Ode aan het woord, naar gezang 1, Jan Wit.*

Lezing uit het oude testament: Ezechiël 17: 11 – 15 en 19 - 21: *Voor de dood.*

Antwoord: psalm 24: 1 en 2: *De wereld en haar volheid zijn Gods koninkrijk domein.*

Lezing uit het evangelie volgens Lucas: 5: 1 - 11: *Voor het leven.*

Acclamatie: 339a: *U komt de lof toe, u het gezang.*

Reactie op de lezingen: *Gevangen voor de dood of voor het leven.*

Orgel: Koraalvoorspel "Liebster Jesu, wir sind hier" BWV 634 van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

en antwoord: 816 geheel: *Dat wij ons gewonnen geven...*

Gebeden: dankgebed, voorbeden met gezongen acclamatie 367 e, stil gebed

en gezamenlijk gebeden 'Onze Vader' volgens de klassieke formulering.

De kinderen komen terug in de kerkzaal. Daarna zingen wij ons

Slotlied: 422 geheel: *Laat de woorden die wij hoorden klinken in het hart.*

Zending en zegen.

Gezongen Amen! Volgens 431 b.

Orgel: Preludium in G Dur BWV 568 van Johann Sebastian Bach

Collecte: inzameling der gaven gebeurt in de hal als wij de kerkzaal verlaten.