

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 21 januari 2024, 18e jaargang, nr. 3

De kleur is groen: de kleur van hoop, groei, toekomst.

De naam van deze zondag is 3^e na Epifanie (Roeping van de discipelen)

Dienst 21 januari 2024

Locatie: **Het Anker**

Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. P.J.M.A. van Ool (Tynaarlo)

Lector: Dion Middelkoop

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3^e collecte is voor het onderhoud. U kunt het ook overmaken via Givt. Alvast hartelijk dank.

Dienst 28 januari 2024

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de nabestaanden van Dina Kuilema, p/a B. Visscher, Fiveldijk 17, 9923 TA Garsthuizen.

Meeleven

Op woensdag 24 januari 2024 wordt mevr. E. Stavenga - Flikkema, Rensumapark 22 opgenomen in het Martiniziekenhuis te Groningen voor een operatie.



Roeping van de discipelen

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 21 januari 2024

Orgelspel : "Wir glauben all an einen Gott" à 2 Claviere è Pedale doppio van Johann Ludwig Krebs

Welkom en mededelingen

Intochtspsalm: Psalm 66:1, 3 en 7 "Breek, aarde, uit in jubelzangen".

Bijbelse groet en bemoediging:

Inleidend woord:

Gebed van toenadering:

Gemeente, laten wij nu biddend en zingend om Gods ontferming vragen. Als Kyrie zingen we: Lied 413, v. 3 "Heer, ontferm U over ons".

Gloria: Lied 146a, v. 1 t/m 4 "Laat ons nu vrolijk zingen!"

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag:

Uitnodiging tot de kindernevendienst

Eerste schriftlezing (NBV): 1 Samuël 3,1-10 (*door de lector*).

Antwoordpsalm: Psalm 117 D "Laudate omnes gentes". (3 x)

Evangelie (NBV): Marcus 1,14-20 (*door de lector*).

Lied na het evangelie: Lied 531 "Jezus die langs het water liep".

Prediking

Muzikaal intermezzo : "Neem mijn leven, laat het, Heer" van Willem Vogel (1920-2010)

Lied na de preek: Lied 912 "Neem mijn leven, laat het Heer".

Terugkomst van de kinderen

Dienst van gebeden en gaven

Dankgebed en voorbeden

Na de gebedsstilte volgt: "Zo bidden wij zingend tot U:"

Acclamatie na de gebedsstilte waarmee de voorbeden eindigen, zingen we 1 x: Lied 367e "Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons" Onze vader (klassiek)

Slotlied: Lied 362 "Hij die gesproken heeft een woord dat gaat".

Wegzending en zegen (gezongen 3x Amen)

Orgelspel: "Freu dich sehr, o meine Seele" van Johann Ludwig Krebs