

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 2 januari 2022, 16e jaargang, nr. 1

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. De naam van deze zondag is Epifanie.

Dienst 2 januari 2022

Locatie: **Het Anker**

Organist: Jan Smid

Nieuwjaarsdienst

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Jeannette Bakker

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3^e collecte is voor het onderhoud. U kunt het overmaken via Givt. Alvast hartelijk dank.

Dienst 9 januari 2022

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. van Alphen-Ubbens (Warnsveld)

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar mevr. A. Lanting-Meijer, Tuinbouwweg 23A.

Meeleven

Mevr. C. Klein-Sterenbergh, Kon. Julianahof 4C, en mw. G.I. Tuitman-Wiertsema, Havenweg 22, zijn weer thuis gekomen.

Nieuwjaarswandeling

Helaas kan het wandelen op woensdag 5 januari niet doorgaan i.v.m. de coronamaatregelen. Buiten geldt er op dit moment nl. een maximum groepsgrootte van 2 personen vanaf 13 jaar. Hopelijk kan er in februari wel gewandeld worden.

Nieuwjaarsposter als nieuwjaarswens

De kerkdienst vanochtend heeft als thema 'Rooskleurig 2022'. Na de dienst kunt u de poster Rooskleurig 2022 meenemen of komen halen. De kinderen van de nevendienst zijn daarvoor apart uitgenodigd. Helpt u mee de poster te verspreiden onder familie, vrienden, burens etc.?

De bedoeling is: hang de poster voor het raam, zodat hij goed te zien is vanaf de straat, en laat hem zo lang mogelijk hangen. Als een statement, ter bemoediging van elke voorbijganger. Laten we elkaar en het dorp via de poster een rooskleurig 2022 wensen!

Aanpassing coronaregels

De regels zijn weer aangescherpt. We mogen maar weer met 50 mensen bij elkaar zijn. Ook moet u zich weer aanmelden op vrijdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur bij Ria Spijk telefoonnummer 0595-424178. U wordt verzocht om bij binnenkomst een mondkapje te dragen en direct plaats te nemen in de kerkzaal. Natuurlijk op 1,5 meter afstand. Ook na de dienst graag de kerkzaal en de hal vlot verlaten.

~~De redactie van de zondagsbrief wenst u een gezegend 2022 met veel copij~~

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

Orde van dienst 2 januari 2022 (Thema: 2022 Rooskleurig!)

Orgelspel: Fuga sopra: "Vom Himmel hoch da komm' ich her" (BWV700) van Johan Sebastian Bach (1685-1750)

Welkom door ouderling van dienst

Lied: LB 275:1,2,3,5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig

Bemoediging, groet en drempelgebed

V Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

A die hemel en aarde gemaakt heeft,

V die trouw blijft tot in eeuwigheid

A en niet loslaat wat in liefde begonnen is.

V De Heer zij met u!

A Zijn Geest in ons midden!

V God, wij zijn mensen van U,

op zoek naar inspiratie,

op zoek naar een nieuw begin.

A Vuur ons aan met uw liefde.

V Woon in ons hart

als we leeg zijn en zonder hoop.

Breng ons terug bij U,

als wij U hebben verlaten.

A Vuur ons aan met uw liefde. Amen.

Inleiding op het thema

Gedicht: Rooskleurig 2022

In het begin houdt ze zich stil.
De kleur ligt in de knop besloten.
Als ze zich openvouwt en lacht,
is er een roos ontloken.

Zacht lokt een rode gloed
je dichterbij haar bloei.
Steels wil ze je prikkelen,
een goed soort onrust zaaien.

Geuren zweven je vooruit
naar ongekende streken.
Alle jaargetijden van het leven
zal de roos je hart verblijden.

Corrie Kopmels

We luisteren naar: LB 501:1,2,3,4 Als een ster in lichte luister (geluidsbestand)

Gebed

Lezing: Jesaja 35:1-7, door de lector Jeannette Bakker

We luisteren naar: Opwekking 388 / Evangelische Liedbundel 404 (video)

Lezing: Lucas 2:21

Lied: LB 512:1,2,3,4 O Jezus, hoe vertrouwd en goed

Verkondiging

Orgelspel:Trio over: "Vom Himmel hoch da komm' ich her" van Folgert Zwaving (1931-2011)

Lied: LB 473:1,2,3 Er is een roos ontloken

Video: De woestijn zal bloeien als een roos

Vraag: Wat doe jij om je eigen of andermans leven te laten bloeien als een roos?

Geboden, stil gebed en Onze Vader

Collecte bij de uitgang: 1^e Diaconie, 2^e Kerk, 3^e Onderhoud

Nieuwjaarsposter als nieuwjaarswens voor het dorp

Lied: LB 486:1,3,4 Midden in de winternacht

Zegen, met gezongen 'Amen, amen, amen'

V ... waar geloof, vaste hoop en geduldige liefde.

A Amen 3x.

Orgelspel:5^e Variation "quand Jesus naquit à Noel" van Claude Balbastre (1727-1799)