

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden

www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 2 april 2023, 17e jaargang, nr. 14

De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en berouw. Deze zondag is 6^e zondag van de lijdenstijd. Palmarum.

Dienst 2 april 2023

Locatie: **Het Anker**
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. Y.C. de Groot (Groningen)
Lector: Ria Spijk

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie (**Moldavië, kerk helpt kwetsbare mensen**), de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor de bloemen. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank.

Dienst 9 april 2023

Locatie: **Het Anker**

Pasen

10.00 uur, Voorganger: dhr. C.M. Smits (Winsum)

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar de heer T. Klein, Koningin Julianastraat 4 C.

Meeleven

Mevr. M. de Boer – van der Ploeg, Pr. Bernhardstraat 20 is de afgelopen week voor revalidatie opgenomen in het Ufkenshuis, Reint Dijkemastraat 1, 9628 CW Siddeburen. Daar zal ze in ieder geval de komende zes weken blijven. Een kaartje ontvangen zal ze heel fijn vinden.

De heer K. Knol, Kon. Julianastraat 4b, 9982 GL Uith.meeden heeft verdrietig nieuws gekregen en is erg ziek. Hij is een aantal keren naar het UMCG in Groningen geweest voor onderzoek en bestraling. Eventuele chemokuren is misschien nog een mogelijkheid hiervoor zal nog nader onderzoek plaatsvinden in het ziekenhuis in de komende tijd.

40dagentijd Kindernevendienst

In de 40dagentijd zijn we tijdens de kindernevendienst op zoek naar wie Jezus is. Want immers.....Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en Hij deed wonderen. Hij was sterker dan de storm en vergeeft zonden, wie is Hij dat Hij dat kan? Elke week zien we een ander kenmerk van Jezus en zo komen we er langzaam achter wie Jezus is en wat Hij voor ons betekent.

Paasontbijt

Het is het laatste weekend dat u zich kan aanmelden voor het paasontbijt:

Lever het onderste strookje vandaag nog in, achter in de kerk of Meidoornweg 15.

Naam: Aantal personen: Wenst u een gekookt ei: Allergië:

De Stille Week vieringen.

Dit jaar is het thema voor deze week: " Uit liefde voor jou, Ontvangen en delen". De vespers worden van maandag tot en met woensdag gehouden op het koor van de Mariakerk en beginnen om 19:00 uur. Graag uw liedboek meenemen. Op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd en op Goede Vrijdag gedenken wij de kruisiging en sterven van Jezus. Deze diensten zijn in het Anker en beginnen om 19:00 uur. Op Stille Zaterdag 8 april is er een regiovesper in de Nicolaaskerk te Oldenzijl, deze vesper begint om 19.30 uur. Een gelegenheidscantorij o.l.v. Astrid Kamminga – Visscher, zal haar medewerking verlenen. Als collectedoel in de Stille Week hebben we als regio kerken gekozen voor een project van stichting Addis Alem. Dit is een fondsenwervende organisatie voor twee filialen in Ethiopië. Die verantwoordelijk is voor het werk wat door veldwerkers wordt uitgevoerd. Ze doen voorstellen voor hulpverlening. Het bestuur ondersteunt en adviseert bij de uitvoering ervan. Als regionale Protestantse gemeenten willen wij hen daarbij financieel ondersteunen.

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST 2 APRIL 2023

Orgelspel: "Macht hoch die Tür, die Tor macht weit" van Gaël Liardon (1973-2018)

Dienst van voorbereiding

Aanvangslied: Lied 217

Bemoediging, groet en drempelgebed

v. Onze hulp is de Naam van de Heer

g. Die hemel en aarde gemaakt heeft

v. De vrede van de Heer zij met u allen

g. Zijn vrede zij ook met U

v. Eeuwige, onze God,
Gij hebt het licht geschapen
en geeft adem aan al wat leeft.
Wij bidden: wend U tot ons,
verdrijf het duister uit ons hart
en doe ons opademen,
dat wij U en elkaar nieuw zullen kennen.
Door Jezus Christus, onze Heer.

g. Amen

Zingen: Psalm 24: 1, 4 en 5

Kyriëgebed met gezongen acclamatie, "Heer, ontferm U" (dienstboek nr 81)

Zingen in plaats van het Glorialied Lied 574

Dienst van het Woord

Gebed voor de opening van het Woord

Profetenlezing: Zacharia 9: 9-10

Zingen: Lied 552

Evangelielezing: Markus 11: 1-11

Zingen: Psalm 118: 1, 4 en 5

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Geloofsbelijdenis, gezongen Lied 342

Dienst van gaven en gebeden

Dank- en voorbeden met gezongen acclamatie: 'Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons' 367 e
Stil gebed, Onze Vader (klassieke versie)

Slotlied: Lied 556

Wegzending en zegen

Wegzending en zegen

Gezongen Amen 431 b of 431 c

Orgelspel: "O Mensch beweine dein Sünde gross" van Johann Sebastian Bach (1685-1750)