

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 18 juli 2021, 15e jaargang, nr. 29

De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en toekomst.

Deze zondag is de 5e zondag van de zomer.
7^e na Trinitatis

Dienst 18 juli 2021

Locatie: **Het Anker**

Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Lector: Geert Kruize

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3^e collecte is voor het zeemanshuis. Bijdrage via Givt of de bankrekeningnummer van de PGU.

Alvast hartelijk dank.

Dienst 25 juli 2021

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. D. de Boer (Leeuwarden)

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar de familie Wieringa, p/a Prins Bernhardstraat 34.

Kerkdiensten juli en augustus

Alle diensten worden in Het Anker gehouden en niet zoals in Samenspraak staat vermeldt soms ook in de Mariakerk. Dit i.v.m. online uitzendingen.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST OP 18 JULI 2021

Orgelspel: "Psalm 1, Variatie 2" van Wim Bomhof (1952)

Welkom

Lied: LB 218:1,2,4,5

Moment van stilte

Bemoediging en groet
V Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
A die hemel en aarde gemaakt heeft,
V die trouw blijft tot in eeuwigheid
A en niet laat varen het werk van zijn handen.

V Genade zij u en vrede van God, de Vader,
van Jezus Christus, de Heer,
door de kracht van de heilige Geest.
A Amen.

Inleiding op de dienst

Lied: Als een hert dat verlangt naar water

Gebed om ontferming

Glorialied: LB 149:1,3

Gebed bij het luisteren naar het Woord

Lezing: Psalm 1

Lied: LB 62 b

In vrede komt mijn ziel tot rust bij de Heer.
Van Hem wacht ik mijn heil.
Ja, alleen God is bron van heil en vrede.
In Hem rust mijn ziel.

Lezing: Marcus 6:30 t/m 34

Lied: LB 836:3,4,5

Op de melodie van LvdK 463 en dus zonder de herhaling van de laatste regel

Verkondiging

Orgelspel: "Hilf, Herr Jesu, lass gelingen" van Gottfried August Homilius (1714-1785)

Lied: LB 834:1,2

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: LB 912:1,2,3,6

Zegen, met gezongen 'Amen 3x

Orgelspel: "Concerto in F" van Christoph Wolfgang Druckenmüller (1687-1741)