

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden



www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 11 juli 2021, 15e jaargang, nr. 28

De kleur is groen: de kleur van de hoop, van groei en toekomst.

Deze zondag is de 4e zondag van de zomer.
6^e na *Trinitatis*

Dienst 11 juli 2021

Locatie: **Het Anker**

Organist: Ties Molenhuis

9.30 uur, Voorganger: Drs. Fr. Postema (Krewerd)

Lector: Jeannette Bakker

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3^e collecte is voor het onderhoud. Bijdrage via Givt of de bankrekeningnummer van de PGU.

Alvast hartelijk dank.

Dienst 18 juli 2021

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar mevrouw K.H. Veenstra-Bronda, Paaptilsterweg 1.

Meeleven

Mevrouw H. Bakker-Pieterman, Prinses Christinastraat 4 is weer thuis gekomen na een verblijf van negen weken in Revalidatiecentrum Eemsdelta te Delfzijl.

Kerkdiensten juli en augustus

Alle diensten worden in Het Anker gehouden en niet zoals in Samenspraak staat vermeldt soms ook in de Mariakerk. Dit i.v.m. online uitzendingen.

De kerkenraad wenst U een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST OP 11 JULI 2021

Orgel: Koraalvoorspel "Allein Gott in der Höh sei Ehr" van Johann Gottfried Walther (1684-1748)

Welkom

Intochtslied: Psalm 34: 1,2

1. Er gaat geen dag voorbij
dat ik niet dankbaar voor God zing.
Kom, deel in mijn verwondering,
want machtig groot is Hij.
Ik was op zoek naar Hem,
riep tot Hem in een zware tijd.
Hij heeft mij van mijn angst bevrijd.
Mijn dank geef ik nu stem.

2. Wie opzien naar de HEER
stralen van vreugde in zijn licht;
geen schaamrood kleurt meer hun gezicht;
Hij reikt zijn hand steeds weer.
Zijn engel houdt de wacht
en redt je als je voor Hem leeft.
Proef en geniet wat God je geeft.
Wie bij Hem schuilt vindt kracht.

Drempelgebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 34: 5

5. Wie roept geeft Hij gehoor.
Wie moeiten kennen koestert Hij.
Gebrokenen is Hij nabij;
vertraptten mogen door.
Niets blijft Gods kind bespaard,
toch wordt het steeds door Hem bevrijd.
De HEER weet van zijn breekbaarheid,
Hij redt en Hij bewaart.

Kyrie.

Woorden van troost en bemoediging: 1 Johannes 3: 18 ev

Gebed om de opening van de schrift: zingend lied 1005: 1,2,3,4,5

Schriftlezing: Psalm 123.

Gemeente: Gezegend bent U, om uw Woord dat U zaait in ons hart.

Uitleg en verkondiging.

Orgel: Fughette "Wenn wir in höchsten Nöten sein" van Johann Christoph Bach (1642-1703)

Lied 'te doen gerechtigheid...' op de melodie van 'gelukkig is het land...'

1. Te doen gerechtigheid hebt Gij ons aangezegd
Dat woord heeft ons bevrijd, elk ander ons geknecht.
Geef dat ons niets weerhoudt die lange weg te gaan.
Dat elk zich nu verstout Uw richting in te slaan.
2. Wier dagen Gij bezocht, wier harten Gij doorgrondt
Voor wie Gij hebt gewrocht de aarde en de zon;
Wie toekomst is in U, Gij maakt hun leven waar
Mocht Gij hen hier en nu bekeren tot elkaar.
3. Dat niemand hen kleineert die Gij wilt maken groot
Voor wie Gij hebt geslaakt de boeien van de dood.
Opdat wij zouden staan vrij voor Uw aangezicht
Getekend met Uw Naam en leven in Uw licht

Dank en voorbeden voor de nood van de wereld. Iedere voorbede wordt door de gemeente overgenomen door het zingen van lied 367^e, Stil gebed, Onze Vader

Staande zingen wij ons slotlied: 275: 1,4

Wegzending
Ons gezamenlijk Amen is lied 416: 4

Collecten

Orgel: Canzona in C Dur van Domenico Zipoli (1688-1726)