

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden

www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 10 april 2022, 16e jaargang, nr. 15

De kleur is paars: de kleur van inkeer, boete en berouw. Deze zondag is 6^e zondag van de *lijdenstijd*. Palmpasen.

Dienst 10 april 2022

Locatie: **Het Anker**
Organist: Jan Smid

9.30 uur, Voorganger: Mw. C. Lanting-Polkerman (Bedum)
Lector: Dion Middelkoop

Collecten:

De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte voor het onderhoud. U bijdrage via Givt of in de kerk. Alvast hartelijk dank.

Dienst 17 april 2022

Locatie: **Het Anker**

10.00 uur, Voorganger: Ds. P. Israël

Bloemen

De bloemen gaan als groet vanuit de gemeente naar fam. T. Slagter, Meidoornweg 14.

Meeleven

Mevr. A.H. Doornbosch-Bronda, Vlasakker 16 verblijft in het Revalidatiecentrum Eems-Delta in Delfzijl. Adres van het Revalidatiecentrum is Zwet 9, 9932 AA Delfzijl.

Dinsdag a.s. ondergaat de heer J. Rop, Vlasakker 12, een operatie in het Martini Ziekenhuis in Groningen. Hij zal daar enkele dagen verblijven. Adres is Martini Ziekenhuis, Postbus 30033, 9700 RM Groningen.

Paasmiddag voor ouderen en alleenstaanden 20 april a.s.

Graag nodigen we u/jou uit voor een gezellige middag in Het Anker op woensdagmiddag 20 april a.s. De middag zal in het teken staan van het Paasfeest en ds. Peter Israël zal een korte meditatie verzorgen. Natuurlijk gaan we ook samen zingen, koffie/thee drinken en gezellig praten. Het Anker, woensdag 20 april, 15.00 - 17.00 uur. Graag uiterlijk 16 april opgeven bij Stijnie Smit, 0595 412784. Van harte welkom!

Jaarstukken

De jaarrekening van de kerk en de diaconie zijn klaar. De verkorte versie ligt in de hal van de kerk. Wilt u de uitgebreide versie inzien, dan kunt u die opvragen bij Jan Ite Lanting (kerk) of Chantal van der Molen (diaconie).

Stille week vieringen

In de stille week van maandag 11 april t/m 16 april wordt er op maandag, dinsdag en woensdag een vesper gehouden in de Mariakerk. Op Witte Donderdag en Goede Vrijdag zijn er vespers in Het Anker. Ze beginnen allemaal om 19.00 uur. Het centrale thema is Vallen en Opstaan. Collectedoel is *Colourful Het Hogeland*. Mensen helpen mensen met buitenlandse 'roots' om zich welkom en thuis te voelen in onze gemeenschap. Op Stille Zaterdag is er een regionale vesper om 19.30 uur in de Nicolaaskerk te Oldenzijl. Iedereen is van harte welkom.

De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar
zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST 10 APRIL 2022

Orgelspel: "O wir armen Sünder" van Matthias Weckmann (1619 - 1674)

Aanvangslied Lied 207 alle 4 'De trouw en goedheid van de Heer'

Dienst van voorbereiding

Moment van stilte

Bemoediging en groet

V Onze hulp is in de Naam van de Heer

A Die hemel en aarde gemaakt heeft

V Uw licht brengt verheldering, o God

Uw woord verandert alles!

Open onze oren voor uw woorden van hoop

Open onze ogen voor uw wegen van heil

Open onze harten voor het geheim van uw liefde

Neem van ons weg wat ons afhoudt van U

Vergeef ons waar we elkaar tekort hebben gedaan.

Vul onze harten en handen met de gaven van uw genade.

Die nooit te ver zijt om ons te horen

A Wees als een licht hier in ons midden

V We mogen elkaar begroeten in Zijn naam:

genade voor u en vrede, van God onze Vader

en van onze Heer, Jezus Christus,

door de kracht van de Heilige Geest.

A Amen.

Lied 118: 1 en 5 'Laat ieder 's Heren goedheid prijzen'

Gebed voor de nood van de wereld met de accl. 'Heer ontferm U'

Dienst van het Woord

Gebed bij de opening van de Bijbel.

KND

1e Schriftlezing Jesaja 50:4-7

Zingen Lied 576a : 2 'O hoofd zo hoog verheven'

2e Schriftlezing Johannes 12:12-19

Zingen Lied 552: 2 en 3 'Zijn intocht werd tot teken'

Uitleg en verkondiging

Orgelspel: "Herzlich tu mich verlangen" van Johann Kuhnau (1660 - 1722)

Zingen (staande) Geloofsbelijdenis Lied 340 b 'Ik geloof in God de Vader'

Kinderen komen terug uit de KND

Projectlied 'Een slinger van verhalen'

Een slinger van verhalen gaat als teken door de tijd.

Vertelt wat ons te wachten staat, dat God zijn volk bevrijdt.

refrein:

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.

En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!

Zesde zondag:

Laat horen dat je vrolijk bent, de koning komt eraan.

Hosanna! Maak zijn naam bekend en laat Hem binnengaan.

Refrein:

Wij vieren een bijzonder feest, het leven wordt gevierd.

En wie met ons verhalen leest ontdekt: dat feest is hier!

Dienst van gaven en gebeden

Dank en voorbeden (met gezongen accl. Heer, onze God 367°) , Stil gebed, Onze Vader

Slotlied 423 alle drie 'Nu wij uiteengaan'

Wegzending en zegen

Orgelspel: "Noem de overtreding mij, die Gij begaan hebt" van Jan D. van Laar (*1936)