

Lied: Vrede voor jou hierheen gekomen (melodie Lied 865 Komt nu met zang)

Vrede voor jou, hierheen gekomen,
zoekend met ons om mens te zijn.
Jij maar alleen, jij met je vrienden,
jij met je last, verborgen pijn.
Vrede, genade, God om je heen,
vergeving, nieuwe moed
voor jou en iedereen.

Niemand komt hier vrij van het kwade
niemand gaat hier straks weer vrijuit.
Niemand te veel, niemand te weinig,
Niemand te groot, geen een te klein,-
dit wordt verbeeld in woord en gebaar,
tot ooit en overal
wij leven voor elkaar.

Lied: De wereld was nog niet gemaakt (melodie Lied 512 O Jezus, hoe vertrouwd en goed)

De wereld was nog niet gemaakt,
geen oceaan bestond,
geen zon en maan, geen ster was daar,
nog niets had vaste grond.

Zo donker als de wereld was,
was zij God als het licht:
De wijsheid van het oerbegin
Speelt voor Gods aangezicht.

Zij daalt tot bij mensen neer,
beademt al wat leeft,
verruimt het hart, verlicht de geest,
deelt uit van wat zij heeft.

Een beker voor wie drinken wil,
voor wie er hongert, brood.
Een hand gevuld met overvloed
verjaagt de wraak, de dood.

De dwaas leeft voor zichzelf alleen,
beantwoordt goed met kwaad
en scheidt een wereld van geweld
waar liefde hem verlaat.

Maar wie zich naar Gods wijsheid voegt,
stelt chaos paal en perk,
die vindt een leven, ruim en goed.
Dat is Gods scheppingswerk.