

SCHUURDIENST 11 juni 2023: Het water komt

Voorganger: dhr. Casper Smits

Muzikale medewerking door het samengesteld Combo

Muziek voor de dienst – vanaf 9.20 uur Combo speelt en zingt:

Opwekking 648 Adembenemend

U roept ons, Vader, om als dank voor Uw liefde

U te aanbidden Heer.

Wij willen komen in uw nabijheid

en buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu, open ons hart

Help ons Uw stem te verstaan

U gaf Uw leven, Heer

Dankzij Uw dood mogen wij voor U staan

Hier zijn wij als levend offer, Heer

Heilig en aangenaam voor U

Hier zijn wij. Wij leggen voor Uw troon neer

Al onze dromen en ons nu. Wij eren U

U roept ons, Vader, om als dank voor Uw liefde

U te aanbidden Heer

Wij willen komen in Uw nabijheid

en buigen voor U neer

Vernieuw ons denken nu, open ons hart

Help ons Uw stem te verstaan

U gaf Uw leven, Heer

Dankzij Uw dood mogen wij voor U staan

Hier zijn wij als levend offer, Heer

Heilig en aangenaam voor U

Hier zijn wij. Wij leggen voor Uw troon neer

Al onze dromen en ons nu. Wij eren U

Wij knielen neer bij het kruis

Zien Uw lijden heel dichtbij

U wilde sterven voor ons

Ons leven geven wij

Hier zijn wij als levend offer, Heer

Heilig en aangenaam voor U

Hier zijn wij. Wij leggen voor Uw troon neer

Al onze dromen en ons nu

Hier zijn wij als levend offer, Heer

Heilig en aangenaam voor U

Hier zijn wij. Wij leggen voor Uw troon neer

Al onze dromen en ons nu

Wij eren U (9x)

Opwekking 797 Breng ons samen

U roept ons samen als kerk van de Heer

Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof, geven U alle eer

Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar

Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest

Die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft

Veelkleurig, verschillend en dienstbaar

Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar

Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Breng ons samen, één in Uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed

Als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede, verzoening en recht

Gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim

Om samen Uw kerk en van Christus te zijn

Breng ons samen, één in Uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

Wij belijden één geloof en één Heer]

Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer]

Heer, geef vrede die ons samenbindt]

Vader, maak ons één]2x

Breng ons samen, één in Uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde

Breng ons samen, één in Uw naam

Ieder is welkom hier binnen te gaan

Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geef

Welkom door Wilma Piersma

Verhaal n.a.v. lezingen uit Mattheüs 8: 23-27 & Lucas 8: 22-25: Storm op het meer

Voor in de kerkruimte ligt een grote boot. In de loop van het verhaal worden mannen uit de gemeente uitgenodigd om plaats te nemen in de boot. Wat ze dan ervaren is hetzelfde als de discipelen deden in het verhaal van vanmorgen: het gaat stormen, het gaat regenen. Wat er verder in het verhaal gebeurt, wordt voor in de kerkruimte verder uitgespeeld.

Zingen: Samen in de naam van Jezus

Samen in de naam van Jezus
Heffen wij een loflied aan
Want de Geest spreekt alle talen
En doet ons elkaar verstaan
Samen bidden, samen zoeken
Naar het plan van onze Heer
Samen zingen en getuigen
Samen leven tot Zijn eer

Heel de wereld moet het weten
Dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
Doordringt in de duisternis
De weg van God is niet te keren
Omdat Hij er over waakt
En de Geest doorbreekt de grenzen
Die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer
de weg is open
Naar de Vader naar elkaar
Jezus Christus, Triomfator
Mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen
Breng ik U mijn dank en eer
T'is Uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer

Votum & Groet

Zingen: ELB 187: 1, 3 Scheepke onder Jezus' hoede

't Scheepke onder Jezus hoede,
met zijn kruisvlag hoog in top,
neemt als arke der verlossing
allen, die in nood zijn, op.
Al staat de zee ook hol en hoog
en zweept de storm ons voort,
wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

Zie, o mensen, hoe de kruisvlag
wappert boven d' oceaant!
Kom tot Jezus; wie Hem volgen,
kan geen storm ooit doen vergaan.
Wij wenden ons tot God omhoog:
O Heer geleid ons voort!
Wij hebben 's Vaders Zoon aan boord
en veilig strand voor 't oog.

Gebed

Moment met de kinderen – afgesloten met 'Wij gaan voor even uit elkaar'

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht.
Dat licht vertelt ons iets van God. Hij is op ons gericht

Wij geven Gods verhalen door. En wie zich openstelt ervaart
misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar. Het is voor allemaal.

Lezing: Genesis 1: 1,2 en 9 t/m 10 BGT

Zingen: NLB 513: 1, 2, 4

God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne,
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,
zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde,
oorsprong en doel en zin.

Overweging

Zingen: Opwekking 807 God van licht (ondertussen komen de kinderen terug en naar voren)

In mijn twijfels, mijn verdriet, In mijn falen ontbreekt U niet

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee (2x)

In mijn onrust neemt U mijn hand. In mijn vragen houdt Uw Woord stand

In uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee (2x)

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)

Storm en golven vrees ik niet. In de morgen zing ik mijn lied

In Uw liefde reist U mee

U bent de rust als het stormt op zee (2x)

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Veilig naar de kust

Waar U woont (4x)

U schijnt feller, dan de sterren | Heer, U leidt ons door de storm | U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm. U schijnt feller, dan de sterren

Heer, U leidt ons door de storm. U schijnt feller, dan de sterren. Heer, U leidt ons door de storm

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U]

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Veilig naar de kust] 2x

Waar U woont (5x)

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Veilig naar de kust

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Ik vertrouw op U

God van licht, wees mijn gids. Leid mij door het donker. Veilig naar de kust

Waar U woont (5x)

Moment met de kinderen door Marijke Holwerda

De kinderen hebben 4 kleurrijke schilderijen gemaakt d.m.v. een knikkerstorm op canvas.

Geloofsbelijdenis door Eva Bulstra

Zingen: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (in canon)

'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God,
Want in zijn hand ligt heel mijn levenslot.
Hem heb ik lief, zijn vrede woont in mij,
'k Zie naar Hem op en 'k weet hij is mij steeds nabij.

Gebed

Collecte – Combo speelt en zingt Opwekking 789 lopen op het water

*U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.*

*En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.*

*De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand.*

*Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid.*

Ontmoeting tussen Petrus en Johan van Veen

Twee mannen ontmoeten elkaar en kijken uit over de Eemshaven. Het zijn Petrus, de Rots, en Johan van Veen, bedenker van o.a. de Eemshaven. Beide mannen gaan in gesprek.

Slotlied: Opwekking 642 De Rivier

Al mijn zonden, al mijn zorgen,
neem ik mee naar de rivier.
Heer, vergeef mij en genees mij.
Vader kom, ontmoet mij hier

Want dit water brengt nieuw leven
en verfrist mij elke dag.
't Is een stroom van uw genade,
waar 'k U steeds ontmoeten mag.

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Kom ontvang een heel nieuw leven
kom en stap in de rivier.
Jezus roept je, Hij verwacht je
en Hij zegt, ontmoet mij hier

Here Jezus, neem mijn leven
ik leg alles voor U neer.
Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Leid mij steeds weer naar het water
'k Wil U daar ontmoeten, Heer

Zegen