

Zondagsbrief PG Uithuizermeeden

www.pguithuizermeeden.nl

Zondag 28 april 2024, 18e jaargang, nr. 17

De kleur is wit: de kleur van feest, zuiverheid en reinheid. Deze zondag is 5e zondag van Pasen. (Cantate)

Dienst 28 april 2024

Locatie: **Het Anker**

Organist: Wim Dalmaijer

11.00 uur, Voorganger: Ds. M.H. Langenburg (Middelstum)

Lector: Jeannette Bakker

Collecten:

De eerste collecte is voor de Zonnebloem, de tweede collecte is voor de kerk en de 3e collecte is voor het onderhoud. Uw bijdrage via Givt of in de kerk.

Alvast hartelijk dank.

Dienst 5 mei 2024

Locatie: **Het Anker**

9.30 uur, Voorganger: Ds. K.G. Pieterman (Niekerk)

Meeleven

Dhr. H. Kamp, Hoofdstraat 186 L is opgenomen in het Ommelander Ziekenhuis Verpleegafdeling B 3 kamer 29. Het adres van het Ommelander Ziekenhuis is: Postbus 35, 9679 ZG Scheemda.

Mw. E. Stavenga-Flikkema, Rensumapark 22 is weer thuis.

Bloemen

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar familie Middelkoop-Kruit, Uithuizerweg 15.

Voedselbankactie

Zaterdag 4 mei staan we weer samen met de diakenen van de NGK op de weekmarkt op het Johan van Veenplein tussen 10 en 11 uur kunt u uw producten inleveren bij de huifkar; denkt u aan bijv. pakjes gedroogde spaghetti/macaroni mix, pakjes soep, spaghetti, bloem, houdbare melk, (limonade-)siroop, WC papier, deodorant, schoonmaakmiddelen en luiers. De voedselbank waardeert uw bijdrage zeer.



De Kerkenraad wenst u een gezegende dienst.

Kopij voor de volgende zondagsbrief kan tot donderdag **18.00 uur** via e-mail naar

zondagsbrief@pguithuizermeeden.nl

ORDE VAN DIENST 28 APRIL 2024

Orgelspel.

Woord van welkom en mededelingen

Dienst van voorbereiding.

Aanvangslied: psalm 98: 1 en 3. (*Zing een nieuw lied*)

Bemoediging en groet.

Lied: psalm 98: 4. (*Laat alle zeeën*)

Kyriëgebed met gezongen acclamatie, "*Heer, ontferm U*" (dienstboek I nr. 81).

Glorialied: lied 305, alle drie de verzen. (*Alle eer en alle glorie*)

Dienst van het Woord.

Gebed voor de opening van het Woord.

Eerste lezing: 1 Makkabeeën 14: 4-13. (gelezen door de lector) **NBV.**

Simon geeft het land vrede.

⁴In de tijd dat Simon regeerde, had Judea rust. Hij streefde het welzijn van zijn volk na, en iedereen leefde gelukkig in de dagen van zijn roemrijke heerschappij. ⁵Roemrijk was ook zijn verovering van de havenstad Joppe, waardoor hij de eilanden bereikbaar maakte. ⁶Hij slaagde er niet alleen in het grondgebied van zijn volk uit te breiden en het hele land in zijn macht te krijgen, ⁷maar maakte ook talrijke vijanden krijgsgevangen. Hij bezette Gezer, Bet-Sur en de citadel en reinigde al deze plaatsen. Er was niemand die zich tegen hem verzette. ⁸De mensen bebouwden hun grond in vrede, het land bracht gewassen voort en de bomen in de vlakte droegen vrucht. ⁹De oude mannen zaten in de straten en spraken over ieders voorspoed, de jonge mannen droegen prachtige krijgsgewaden. ¹⁰Simon voorzag de steden van voedsel en rustte ze uit met verdedigingswerken. Zijn roem reikte tot aan de uiteinden van de aarde. ¹¹Hij gaf vrede aan het land en in Israël heerste grote vreugde. ¹²Ieder zat onder zijn wijnrank en zijn vijgenboom, en er was geen reden meer om bang te zijn. ¹³Alle vijanden waren in die tijd uit het land verdwenen en alle koningen waren overwonnen.

Zingen. Lied 451: 1,2 en 3. (*Richt op uw macht, o Here der heerscharen*)

Tweede lezing. Johannes 15: 1-8. (gelezen door de lector) **NBV.**

De wijnstok en de ranken.

¹ 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. ²Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. ³Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. ⁴Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. ⁵Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. ⁶Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. ⁷Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. ⁸De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vrucht dragen en mijn leerlingen zijn.

Zingen. Lied 339a, '*U komt de lof toe*'.

Uitleg en verkondiging.

Orgelspel.

Zingen. Lied 653: 1 en 5. (*U kennen, uit en tot u leven*)

Dienst van gaven en gebeden

Bericht van overlijden

Zingen. Lied 769: 1,4 en 6. (*Eens als de bazuinen klinken*)

Dank- en voorbeden met gezongen acclamatie: '*Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons*' 367 e.

Stil gebed.

Onze Vader (klassieke versie).

Collecten.

Slotlied. Lied 655: 1, 4 en 5. (*Zing voor de Heer een nieuw gezang*)

Zending en zegen.

Gezongen Amen 431 c.

Na de zegen zingen we het Wilhelmus (Lied 708: 1 en 6)